

Ik leer anders

Ben je beelddenker en vind je het lastig om taal en rekenen te volgen op school. Dan kan ik je helpen. Want jij hebt een **gave**.

Wat is beelddenken?

Beelddenken is zoals het woord al zegt denken in beelden. In onze talige wereld is het voor beelddenkers best heel erg lastig.

Vroeger waren we allemaal beelddenkers. Als baby denk je niet in woorden, maar in beelden. Maar sommige kinderen (volwassenen) maken de overstap NIET naar het taaldenken.

Eigenlijk doen beelddenkers alles andersom.

Zij willen namelijk graag eerst de hele puzzel zien en dan pas de stukjes krijgen.

Hij leert liever eerst schrijven en dan pas lezen.

JIJ hebt woordbeelden nodig om te kunnen lezen!

Wat een beelddenker heel lastig vindt is, is al pratend over het probleem tot een oplossing komen.

Hij is vaak al tot een oplossing gekomen, maar weet niet zo goed hoe hij deze oplossing moet vertellen aan klasgenootjes of de meester/juf.



Hoe gaan we dat dan doen?

We gaan 1 keer per week en dan 4 weken lang afspreken. Samen kijken we naar wat je al wel kunt en wat dus wel goed gaat. En dan ga ik jou helpen met wat nog niet zo lekker gaat, zodat jij school weer leuk gaat vinden.

Samen met je vader of moeder werken we een leuk werkboek door. Ik geef jou allemaal opdrachten en als we die gedaan hebben dan wordt taal en rekenen ook leuk voor jou, want je leert het op **jouw** manier!

Ook kun je thuis oefenen op de computer samen met je vader of moeder. Ik zal hen leren hoe ze **jou** daarbij kunnen helpen.

Na 1 sessie kun jij al aangeven: 'Dit werkt voor mij of niet.'

Bron: www.ikleeranders.nl

